

Mina och andras drömbåtar

Gaff Yacht Societys stiftelse

Säg namnet Erik Salander till en svensk seglare och omedelbart dyker bilden av denne gigant från förra seklet upp.

Erik gick ur tiden 1957, 74 år gammal. Bakom sig hade han då ett liv där båtar – främst segelbåtar – präglade honom. Erik Salander var en av de allra främsta segelbåtskonstruktörerna under 1900-talets första hälft och skapare av en rad berömda seglande skönheter som härjade vilt på den tidens kappseglingsbanor. Men hans hjärta klappade också för långseglarna och en rad sådana båtar kom från hans ritbord.

Nu har Gaff Yacht Society samlat hans reportage – Salander var också en driven seglingskribent – tillsammans med en mängd presentationer av de många konstruktionerna. Redaktör för boken är Gustaf

Holgerson, som bland annat haft god hjälp av Eriks sonson Henric Salander som bidragit med sin uppfattning av farfar. Det var ett varmt förhållande dem emellan. En annan som hjälpt är besiktningsmannen Bo Berg och de

har lyckats samla en lång rad ritningar från Eriks penna som återges i boken.

Denna är i sig ett kulturhistoriskt verk av hög dignitet, men läsoplevelserna står den gamle Erik själv för. Det är en njutning att ta del av hans många artiklar som nu samlats inom en och samma pärm. Det kommer att bli fina stunder framöver när höstmörkret kryper in på stugknuten...

Den här boken har sin givna plats hemma i bokhyllan, men den borde också få en framträdande plats på många av de svenska båtvarven. Att lära av en gigant kan aldrig vara fel...

Pris 400 kr (GYS Pg 791768-5). ISBN 978-91-637-0254-9.

Lasse Bengtsson

